

ELKAAR ONTMOETEN



GESPREKSKRINGEN & ACTIVITEITEN
2024-2025



**Hervormde gemeente
Almkerk**



**Gereformeerde Kerk
Almkerk**

WELKOM BIJ HET NIEUWE SEIZOEN 2024-2025!

Met veel plezier presenteren wij je dit boekje met alle gesprekskringen en activiteiten die komend seizoen worden georganiseerd vanuit de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Almkerk.

Of je nu al jaren deelneemt of voor het eerst nieuwsgierig bent, er is voor iedereen iets moois te ontdekken.

Van inspirerende gesprekken tot gezamenlijke activiteiten, we hopen dat we weer een divers aanbod hebben neergezet met voor ieder wat wils. Laat je inspireren, ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin geloof, hoop en liefde centraal staan.

Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Hartelijke groet van,

Samen bij Eén team van de Hervormde kerk en
Ambtsgroep Pastoraat van de Gereformeerde kerk





JAARTHEMA | WAAR DE GEEST WERKT

Dit seizoen staat in de Hervormde gemeente het jaarthema centraal 'Waar de Geest werkt'. In de kerkdiensten en op verschillende kringen worden een seizoen lang verkenningen gedaan waar de Geest werkt – in onze tijd, in de gemeente en in ons eigen leven.

Tien diensten zullen themadiensten zijn, met thema's die ook in de kringen besproken gaan worden.

In september en in januari verschijnt een boekje met bijbelstudies (geschreven door ds. Slingerland) die door de kringen gebruikt kunnen worden.



Daarnaast organiseren we bij dit thema allerlei leuke activiteiten en acties. Hiervan houden we je uiteraard op de hoogte! Zie alvast de "Save the date" pagina op deze flyer.

In deze flyer zetten we alle gespreksgroepen- en kringen op een rijtje. Voel je welkom om aan te sluiten!

Behoeftte aan een ander moment of gespreksgroep?

Neem gerust contact op met Conny van der Kooij en geef aan aan welk moment of wat voor soort gespreksgroep jij behoefte hebt. Stuur een mail naar: conny.vanderkooij@gmail.com.

Hartelijke groet van de Werkgroep Samen bijEén

Martin van Drunen
Annemarie van Herk
David Blankers
Lieke van Haften

Conny van der Kooij
Tineke Uithoven
Marloes Kiezebrink
Myrthe Vonk

Samen
bijEén



JONGERENGROEP 18+

Samen delen we ons geloof in God en dragen we dit uit.

We ontmoeten elkaar en organiseren activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen van binnen en buiten onze gemeente. Ook organiseren wij kringen om ons geloof te verdiepen en de band met elkaar te versterken.

Lijkt dit jou ook wat? Of heb je nog vragen? Stuur gerust een berichtje, we hebben ook een groepsapp waar we je aan kunnen toevoegen. Iedereen is welkom bij ons!

- Doelgroep: Jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar
- Agenda: 2024: 22-9 (Campfire Worship Night), 6-10 (openingsavond), 20-10 (gezamenlijke avond), 3-11 (kring), 17-11 (g.a.), 1-12 (kring), 15-12 (g.a.)
- Locatie: Meestal in de kerk of pastorie, maar de locatie kan verschillen.
- Tijd: Vanaf 19:30. Als dit afwijkt wordt dit ook in de uitnodiging gezet.
- Contact: Daniël Slingerland (06 48 35 24 72)

RUIMTE/ZOEKERS

Ben je op zoek naar je plek in deze wereld? Vraag je je af wat het geloof daarin kan betekenen? De Ruimtezoekerskring is een plek waar je zomaar aan kan schuiven, waar je leeftijdsgenoten ontmoet en waar alles besproken kan worden.

- Doelgroep: Twintigers
- Agenda: 10 sep, 15 okt
- Locatie: Kerkstraat 12 - bij fam Slingerland
- Tijd: 18.30 uur - met maaltijd
- Contact: Arno de Jong (06 12 53 83 21 / arnodejong86@gmail.com)



DETTIGERSDINER

Een goed gesprek onder het eten en daarna nog een tijd lekker natafelen.

Het is de formule van het Dertigersdiner waar je als leeftijdsgenoten elkaar over van alles kunt bevragen. Of je nu single bent, een relatie hebt of een gezin, hier kun je zo aanschuiven.

- Doelgroep: Dertigers
- Agenda: 3 okt, 24 okt, 28 nov
- Locatie: Kerkstraat 12 - bij fam Slingerland
- Tijd: 18.30 uur - met maaltijd
- Contact: ds. Alewijn en Elske Slingerland (06 18 48 47 85 / ds.a.slingerland@hervormdalmkerk.nl)

JONGE VROUWENKRING

Ongeveer 1x per maand komen we met een groep (jonge) vrouwen samen om te bidden, zingen en praten met elkaar. We doen dit aan de hand van een boekje. Er komen allerlei dingen aan bod en er is ruimte voor eigen inbreng. Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

- Doelgroep: Vrouwen die het fijn vinden om met elkaar op zoek te gaan in het woord van God en er zo achter komen wat dit betekent in het dagelijks leven.
- Agenda: 18 september, de rest is nog niet bekend
- Locatie: Op verschillende adressen, bij 1 van de vrouwen van de kring thuis
- Tijd: Inloop om 8.45 uur en start om 9.00 uur
- Contact: Angela Westerlaken
(06 83 25 62 89 / angelawesterlaken@hotmail.com)

VROUWEN KOFFIEOCHTEND

Op een doordeweekse (woensdag) ochtend bij elkaar komen, om samen met andere vrouwen even alle dingen neer te leggen, die ons zo bezig kunnen houden.

Samen zingen, bidden, lezen in de Bijbel en aan de hand van een boekje, nadenken over wat de Here God ons, ook vandaag de dag, wil leren en bemoedigen. Momenteel behandelen we het boekje "Psalmen" van Max Lucado.

Van harte welkom!

Jannie van Noorloos, Adrie Boelhouwers, Juditha Sterkenburg



- Doelgroep: Vrouwen die zich aangesproken voelen
- Agenda: 18 september, 18 oktober, 13 november en 11 december.
- Locatie: In de Almhof van de Hervormde kerk
- Tijd: Inloop vanaf 9.15, start om 9.30 tot 11.30 uur
- Contact: Jannie van Noorloos (0183 40 16 39 / jannievannoorloos@gmail.com)

WANDELGROEP HERVORMDE KERK ALMKERK

Wij zijn een gezellige wandelgroep van dames van verschillende leeftijden. We lopen op maandag (en soms op vrijdag) middag een rondje van ongeveer rond de 5 km waarin we onderweg een fijn gesprek hebben met elkaar. Heb je zin om een keer met ons mee te lopen? Iedereen is welkom!

Bel/ app/ mail gerust even van tevoren of spreek ons even aan.



- Doelgroep: Iedereen is welkom
- Agenda: Iedere maandag om 13:00 (het hele jaar)
- Locatie: Verzamelen op het kerkplein van de Herv. Kerk van Almkerk
- Tijd: 13:00 uur
- Contact: Adrie Boelhouwers (06 12 21 71 98)

BOEKKRING

Met elkaar lezen we 1 of 2 hoofdstukken van een boek. Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat we hebben gelezen. Het is mooi te merken dat iedereen weer een andere invalshoek heeft. Dit levert mooie discussies op. Het boek wat we gekozen hebben voor het komend seizoen is: 'Zie, ik kom spoedig' van Wim Grandia. (40 studies over het boek Openbaring). We beginnen de avond met een bakkie koffie of thee. Alle deelnemers schaffen het boek zelf aan. Mocht dit een probleem zijn, laat dit dan even weten.

- Doelgroep: Iedereen die van lezen houdt
- Agenda: 16 sept, 7 okt, 28 okt, 18 nov, 9 dec.
De data voor de 2e helft van het seizoen bespreken we later.
- Locatie: Galerij 4, Almkerk
- Tijd: 19.30- 21.30 uur
- Contact: Hannie Wijnands (06 10 35 41 82 / hanniewijnands@ziggo.nl)



ONTBIJTGROEP OP DINSDAG

Eenmaal per 3 weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar. In een open en persoonlijke sfeer behandelen we bij het ontbijt het jaarthema aan de hand van het bijbehorende materiaal. Afgelopen seizoen was dat "Aan tafel" over gesprekken met Jezus en komend seizoen zal dat zijn "Waar de Geest werkt", een boekje wat ds. Slingerland heeft geschreven. Het ontbijt wordt om beurten verzorgd door de deelnemers. Aanmelden is fijn, maar hoeft niet per sé. Er is altijd wel genoeg te eten, van harte welkom dus!

- Doelgroep: Iedereen die het fijn vindt om 's morgens samen met anderen bezig te zijn met bezinning met daarbij een ontbijt. Leeftijd doet er niet toe, verscheidenheid wordt juist op prijs gesteld!
- Agenda: 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.
De data voor 2025 volgen later
- Locatie: In de Almhof (Tuinkamer) van de Hervormde Kerk
- Tijd: Inloop vanaf 6.45 uur, start om 7.00 uur en afsluiting om 8.30 uur
- Contact: David Blankers (06 51 92 59 34 / david.blankers66@gmail.com)



GEBEDSKRINGEN OCHTEND & AVOND

Bidden kun je alleen doen, aan tafel, in de kerkdienst, maar ook met gemeenteleden van de gemeente op doordeweekse dagen.

In onze gemeente zijn twee gebedskringen: 1 op woensdagavond, om de 2 weken en 1 op donderdagmorgen ook om de twee weken.

In de Bijbel staat in Handelingen vers 14 staat dat zij eendrachtig in gebed waren.

In Jacobus 5:16 staat: het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt.

Gebed is je ogen op God richten, al je vragen, zorgen en strijd voor Hem neerleggen, wetend dat Hij ons hoort en ook verhoort, als het zijn wil is.

In deze tijd van oorlog, klimaat veranderingen, de angst voor de toekomst, is gebed heel belangrijk.

Om voor de wereld en onze gemeente te bidden, hebben we in onze gemeente gebedskringen, als u eens kennis wilt maken hoe dat is en gaat, van harte welkom om eens aan te schuiven.

Morgengebedskring van 9.00 uur tot 10.30 uur

Data: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december.

Avondgebedskring van 18.45 uur tot 20.00 uur

Data: 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december.

- Locatie: In de Almhof van de Hervormde kerk.
- Contact: Jannie van Noorloos (0183 40 16 39 / jannievannoorloos@gmail.com)



JONG VAN GEEST KRING

Oud zijn en tegelijk jong van geest. In geestelijke zaken is leeftijd niet het belangrijkste. De jong van geest kring is voor iedereen 'op leeftijd' die geestelijk fris en fit wil blijven.

- Doelgroep: Ouderen (geen leeftijdsgrens!)
- Agenda: 10 sep, 24 sep, 22 okt, 26 nov, 21 jan, 18 feb, 1 apr, 6 mei, 3 jun
- Locatie: Almhof Hervormde Kerk
- Tijd: 09.30 - 11.30 uur
- Contact: ds. Alewijn Slingerland (0183 72 49 19 / 06 18 48 47 85 / ds.a.slingerland@hervormdalmkerk.nl)

“AAN TAFEL” (GESPREKSKRING)

Het afgelopen jaar was het jaarthema “Aan Tafel”. Dit jaar is het thema “Waar de Geest werkt”. Aan tafel is de plaats waar mooie gesprekken plaatsvinden. Vandaar dat de kring ook zo blijft heten. We zien er naar uit om rond het thema goede gesprekken te hebben en ons geloof verder te verdiepen. Vanaf 19.45 kun je binnenlopen. De avonden beginnen om 20.00 en we sluiten af rond 21.30. Het is fijn als je een berichtje stuurt als je van plan bent om deel te nemen aan de kring.

- Doelgroep: Iedereen is welkom
- Agenda: 25 sept, 16 Okt, 13 nov, 27 nov, 18 dec, 29 jan, 19 feb, 19 maart, 2 april, 23 april, 14 mei en 4 juni
- Locatie: Sjersestraat 8 (fam. Verhagen)
- Tijd: Inloop 19.45, start 20.00
- Contact: Sarian Verhagen (06 33 68 16 38)
Conny van der Kooij (06 33173941)

HET HEBREEUWSE KONINKRIJK VAN GOD (BIJBELSTUDIE/GESPREKSKRING)

Hoe moet je de Bijbel lezen, te beginnen bij Genesis? Stromingen als intelligent design en creationisme gaven Gertruud Bakker onbevredigende antwoorden. Vanuit haar Joodse achtergrond begon ze de Bijbel vanuit een nieuw perspectief te benaderen. Meer inzicht in de taal en het Hebreeuwse gedachtegoed leidden uiteindelijk tot het schrijven van dit inspirerende boek en levert verrassende inzichten op.

Leer Genesis kennen als leidraad voor je leven en ontdek in de Tabernakel een blauwdruk voor je leven. Laat je leiden en inspireren door Jezus, de Koning en Zijn zachte juk. Wat betekent het dat de wijzen uit ‘het oosten’ kwamen? Waarom werden Ananias en Saphira zo zwaar gestraft en wat heeft dat te maken met Gods Koninkrijk? Wie was satan eigenlijk, en waarom verleide hij Eva? Laat je Bijbel lezen verrijken door de Hebreeuwse context van de verhalen en ontdek de rijkdom van Gods Koninkrijk!

Met elkaar de afgesproken gedeelten zelfstandig lezen en daar in groepsverband verder over nadenken. Aanmelden is fijn maar inlopen is vrij.

- Doelgroep: Ieder die belangstelling heeft
- Agenda: Introductie dinsdagochtend 8 oktober. Daarna om de 3 weken samenkomen op dinsdagochtend. In totaal 8 of 9 keer.
- Locatie: Uppelsehoek 18 (fam. Sterkenburg)
- Tijd: Start om 9.00 uur tot 11.00 uur
- Contact: Juditha Sterkenburg (06 17 00 61 36)
Carolien Hoeke (06 47 50 89 59)





JAARTHEMA | SAMEN AAN TAFEL

Dit seizoen gaan we in de Gereformeerde Kerk aan de slag met het thema 'Samen aan tafel'. We willen in het bijzonder met elkaar nadenken over de viering van het Heilig Avondmaal. Wat vieren we eigenlijk? Hoe vieren we het? In kerkdiensten, in kringen en gemeenteontmoetingen willen we hier met elkaar over nadenken.

Ook hopen we dit jaar regelmatig met elkaar te eten, want juist rond de maaltijd kunnen bijzondere gesprekken ontstaan. Dat zien we ook terug in de Bijbel. In de Bijbel wordt veel gegeten. We lezen verhalen waarin Jezus met mensen aan tafel ging. Deze ontmoetingen leidden vaak tot mooie, prikkelende en confronterende gesprekken. We kijken er naar uit om dit seizoen u en andere gasten aan tafel te ontmoeten, om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bezig houdt en raakt. Dat we mogen weten zoals lied 388 zingt 'Voor ieder van ons is een plaats aan de tafel.'

Niet alle activiteiten staan in deze flyer vermeld. Houd voor meer informatie de Kerkbrief, Kerk wijzer en de website www.gkalmkerk.nl in de gaten.

Hartelijke groet,
Ambtsgroep Pastoraat



BIJBELGESPREKSKRING 'AAN TAFEL'

Dit seizoen heeft de Gereformeerde Kerk als jaarthema 'Samen aan tafel'. Samen een maaltijd gebruiken is een goede manier om elkaar van hart tot hart te ontmoeten. In het Nieuwe Testament vinden we veel verhalen waarin Jezus met mensen aan tafel ging. Deze ontmoetingen leidden vaak tot mooie, prikkelende en confronterende gesprekken. Op vier avonden nodigen wij ons uit aan tafel om te horen wat er gebeurt, om Jezus te ontmoeten en ons te laten inspireren zodat het evangelie naar meer smaakt.

- Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is
- Agenda: 23 september; 21 oktober; 18 november; 16 december
- Locatie: d'Ontmoeting, Gereformeerde Kerk
- Tijd: 19.30 - 21.00 uur
- Contact: ds. Marloes van Doorne (06 11 36 41 93 / predikant@gkalmkerk.nl)

BIJBELGESPREKSKRING 'MOEILIJKE VERHALEN'

Geweld, mishandeling, seksuele uitpattingen, opdrachten die inhumaan zijn - het staat allemaal in de Bijbel. We weten er vaak geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt. Moeten we zulke teksten negeren, doodzwijgen? Of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd wel mee uit de voeten kunnen. We gaan 3 van zulke 'moeilijke' verhalen lezen en er met elkaar over in gesprek. We gaan niet de ruwe teksten glad strijken, maar ze wel nauwkeurig lezen en proberen iets van een boodschap voor deze tijd in te vinden. Durf je het aan? De avonden zijn los van elkaar te volgen. Opgave is niet nodig.

- Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is
- Agenda: 20 januari; 17 februari; 17 maart
- Locatie: d'Ontmoeting, Gereformeerde Kerk
- Tijd: 19.30 - 21.00 uur
- Contact: ds. Marloes van Doorne
(06 11 36 41 93 / predikant@gkalmkerk.nl)



GEBEDSKRINGEN GEREFORMEERDE KERK

Gebed is vanuit de Bijbel gezien een belangrijk onderdeel van ons persoonlijk geloofsleven én het gemeenteleven. Daarom zijn er in onze kerk gebedskringen actief.

Ben je nog niet eerder bij een gebedskring aanwezig geweest en nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. Of vind je met elkaar bidden spannend? Ook dan van harte welkom, je aanwezigheid en alleen luisteren is al van grote waarde! Heb je nog vragen? Bel gerust!

Ochtend-gebedskring

- Doelgroep: Iedereen
- Agenda: vanaf 10 september, iedere twee weken
- Locatie: bij deelnemers thuis
- Tijd: 8.45 tot 9.45 uur
- Contact: Carine van de Water (06 19 69 68 12)



Avond-gebedskring

- Doelgroep: Iedereen
- Agenda: vanaf 5 september 2024, iedere twee weken
- Locatie: d'Ontmoeting, Gereformeerde Kerk
- Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
- Contact: Marianne Groeneveld (06 31 99 08 18)

IN GESPREK

Voorafgaand aan de ontmoeting luisteren we naar een aflevering van de podcast 'Dit is de Bijbel'. In deze podcast gaat journalist David Boogerd in gesprek met theologen over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel. Op basis van stellingen en citaten uit de podcast bespreken we onze eigen ervaringen met Bijbellezen, hoe dat ons geloof al dan niet vormt en wat het volgen van Jezus voor ons betekent.

Ben je geïnteresseerd geef je mobiele nummer dan door aan ds Marloes van Doorne (06 11 36 41 93), dan word je op de hoogte gehouden in de appgroep.

- Doelgroep: Gesprekskring voor nieuwsgierige mensen die meer willen weten over de fascinerende wereld van de Bijbel
- Agenda: 2e zondag van de maand. Vanaf zondag 13 oktober 2024
- Locatie: d'Ontmoeting, Gereformeerde Kerk
- Tijd: na afloop van de kerkdienst
- Contact: ds. Marloes van Doorne
(06 11 36 41 93 / predikant@gkalmkerk.nl)

PARENTING CHILDREN COURSE

5 bijeenkomsten - in samenwerking met de Hervormde Kerk

De Parenting Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind! Hoe kun je je kind stimuleren in de ontwikkeling? Welke dingen zijn belangrijk in ons gezinsleven? Hoe vind je de juiste balans tussen grenzen stellen en loslaten?

Al deze vragen en nog veel meer komen aan bod tijdens de cursus. Er zijn twee varianten van de Parenting Course: de Parenting Children Course voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar en de Parenting Teenagers Course voor ouders met kinderen tussen de 11-18 jaar. Over deze laatste kring volgt later in het jaar informatie via de nieuwsbrieven.

- Doelgroep: Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 - 10 jaar
- Agenda: 15 en 29 januari, 12 februari, 5 en 19 maart
- Locatie: d'Ontmoeting, Gereformeerde Kerk
- Tijd: We starten om 20.00 uur
- Contact: ds. Marloes van Doorne
(06 11 36 41 93 / predikant@gkalmkerk.nl)





BAKKIE DOEN

Afgelopen 3 maart gingen we bij het thema 'aan tafel' bij elkaar thuis "een bakkie doen" na de dienst.

Er vonden mooie ontmoetingen plaats en we leerden andere gemeenteleden weer wat beter kennen.

Voor herhaling vatbaar dus!

Zet **zondagochtend 6 oktober 2024** alvast in je agenda.



SPELLENAVOND

Na het succes van afgelopen seizoen, houden we ook de spelletjesavonden erin! Zet alvast in je agenda als jij wel in bent voor een gezellige avond!

De eerstvolgende is op **vrijdagavond 15 november 2024**.



CREATIEVE WORKSHOPS 'ELKAAR LICHT BRENGEN'

Ook dit jaar organiseren we weer een creatieve ochtend met workshops en ontmoetingen. Met als doel mooie pakketjes te maken die we kunnen uitdelen aan anderen.

Dit keer willen we het organiseren op:

zaterdagochtend 14 december 2024.



ONTMOETINGEN IN D'ONTMOETING

Dit jaar wil het Ouderenpastoraat en de Diaconie laagdrempelige activiteiten in d'Ontmoeting organiseren voor alle dorpsgenoten. Gezelligheid en ontmoeting staan centraal. De eerste twee activiteiten zijn gepland;

Op **dinsdag 24 september** spelen we Bingo met leuke prijsjes en eten we lekker pannenkoeken.

Op **dinsdag 26 november** veranderen we d'Ontmoeting in een heuse mini-bioscoop inclusief popcorn.

Op het programma staat een film met een lach en traan.

Om 10.00uur staat de koffie en thee voor u klaar!

Contactpersonen zijn Willy Groeneveld (06 45 17 71 70) en Cindy Verhagen (06 30 17 71 58).

